

# *Camino Cahier 3*



## **Nieuwe pelgrims**

**Verslag van de publieksmiddag naar aanleiding van  
de promotie van Dr. Suzanne van der Beek, juni 2018**

**Suzanne van der Beek & Paul Post (red.)**

# Alles is weg

*Tijs Hanrath*

7

alles is weg  
er is geen weg  
ik kan nog niet zeggen waarheen ik ga  
waar ik terechtkom, waar ik voldoe

dan val ik op straat  
mijn hoofd slaat zich stuk  
op steenharde klinkers  
ben ik bijna weg  
toch kom ik weer bij

in moerassen van angst en besluiteloos uitstel  
is er geen weg nog die mij verbindt  
ben ik nog blind alleen op die straat  
op steenharde klinkers gevallen  
toch kom ik weer bij

waar vind ik steun  
waar vind ik troost  
waar vind ik verlossing  
waar ben ik mens

later groeit er besluit omarm ik alles van waarde  
ontstaat in mij een weg sta ik weer op  
wat ik niet krijg is mij niet gegeven  
mijn weg geeft mij richting ik denk en ik doe

zo raak ik vrij zo raak ik gebonden  
zo hou ik van jou zo hou ik van mij

zo krijg ik gestalte steeds weer opnieuw  
lijk ik soms zelfs een ander  
ik ben niet van mij ik loop slechts mijn weg  
ik ben niet van mij ik loop slechts mijn weg