

Camino Cahier 3



Nieuwe pelgrims

**Verslag van de publieksmiddag naar aanleiding van
de promotie van Dr. Suzanne van der Beek, juni 2018**

Suzanne van der Beek & Paul Post (red.)

Ultreia

Tijs Hanrath

2

Ik wandel weg uit alle verklaring
hoe 't is hoe 't was hoe 't moet zijn
ik heb geen wereld in bewaring
geen vast moment voor geluk en pijn (herhaling op 't eind)

alles verandert steeds en ik vergeet steeds meer
alles verbrokkelt en verdwijnt
als ik maar ben die ik ben in mijn hoofd en lijf
dan kan ik wonen waar ik verblijf

elke ochtend gaan wij op pad
naar Santiago van stad naar stad
dag na dag roept ons de route
weg van afscheid en ontmoeten

Ultreia Ultrera e Suseia, Deus adjuva nos

al duizend jaar op schoenen en met hoop
krijgt de tocht steeds opnieuw zijn beloop
al rond de tijd van Karel de Grote
hebben pelgrims zich aangesloten

Ultreia Ultrera e Suseia, Deus adjuva nos

Jacobus wacht aan het einde van de tijd
op iedereen die op tocht is gegaan
in Finistère waar de zon langzaam doodgaat
toont hij ons zijn glimlach, zijn gelaat