

Camino Cahier 1



Onderweg met een missie

**Verkenning van de opkomende trend om te lopen, fietsen,
pelgrimeren met een missie of een goed doel**

Paul Post & Suzanne van der Beek (red.)

Camino Academie
2017

‘Vicarie pro’, naar Santiago voor een ander

6

Arnoud Krever

Het is april 2004. Zoals zovele anderen ga ik op weg naar Santiago met het doel een geliefd persoon te gedenken. Mijn vrouw Willie Malkus in dit geval, gestorven aan borstkanker op 25 juli 1999. Ik wil de tocht aan haar opdragen en een *compostela* halen met haar naam er op. Ik ben bang voor misverstanden bij aankomst in het pelgrimsbureau. Dus ben ik gewapend met een verzoekschrift, in het Spaans vertaald, dat ik agnost ben, voor Willie heb gelopen voor het geval het haar goed zou doen, en of de *compostela* op haar naam kan worden uitgeschreven. Voor de zekerheid loop ik met twee pelgrimspassen, één op mijn eigen naam en één op die van Willie. Vanaf Den Haag stempel ik overal dubbel. In juni 2005 kwam ik aan in Santiago, samen met mijn tweede vrouw Annet die vanaf Sahagun met me was meegelopen. In het pelgrimsbureau liep het anders dan verwacht. Op de naam van Willie kon geen *compostela* worden uitgeschreven. Wèl op mijn naam, maar dan met de handgeschreven toevoeging *Vicarie pro*, Latijn voor ‘plaatsvervangend voor’, gevolgd door de naam van Willie. Annet, die vond dat ik er bekaaid van was afgekomen, wilde haar *compostela* toen aan mij opdragen. Dat werd resoluut geweigerd met de toelichting dat het alleen is toegestaan als plaatsvervanger een pelgrimstocht te lopen of te fietsen voor iemand die dat zelf niet kan doen. En ik stond daar naast haar in blakende gezondheid met zo’n 3000 kilometer achter de rug.

Wie komen er binnen deze regel in aanmerking om voor te lopen? Personen die te oud zijn, te gehandicapt of ernstig ziek – denk aan patiënten met kanker – en aan de andere kant van het spectrum kinderen die te jong zijn voor zo’n tocht. Een tweede regel is dat er een relatie moet zijn tussen de pelgrim en degene voor wie de pelgrimstocht wordt ondernomen. Lopen voor iemand die je niet kent en waar je niets mee hebt kan dus niet.

Vicarie pro betekent dus ‘plaatsvervangend voor’. Degene voor wie je loopt of fietst, is de eigenlijke pelgrim. Zelf ben je als het ware ‘zijn of haar voeten’. Dit betekent dat de spirituele voordelen die de Kerk aan de pelgrim toekent toevallen aan degene voor wie je loopt. Om het banaal te formuleren: de hemelse waardepunten die je bij elkaar loopt worden bijgeschreven op de hemelse bankrekening van degene voor wie je gelopen hebt.

De vastgestelde spirituele voordelen bestaan uit een gedeeltelijke of, in een Heilig Jaar, volledige aflaat, een vergeving van je zonden en het intrekken van de straf ervoor. In een Heilig Jaar (wanneer de naamdag van St. Jacob, 25 juli, op een zondag valt) zijn in het pelgrimsbureau posters opgehangen met de voorwaarden voor het krijgen van een (volledige) aflaat: tenminste de laatste 100 kilometer (te voet) of de laatste 200 kilometer (met de fiets) moeten zijn afgelegd met een religieuze of spirituele motivatie. De kathedraal moet worden bezocht. Daarbij moet een gebed worden opgezegd, bijvoorbeeld het Onze Vader. En binnen 15 dagen moet je als pelgrim te biecht gaan en ter communie gaan. Een en ander is voor niet-katholieken niet weggelegd. Zij mogen van de Kerk niet ter communie gaan of biechten. Gelukkig kent de Kerk de regel dat de Moederkerk de eisen aanvult waar de oprechte pelgrim niet aan kan of mag voldoen. Het komt dus allemaal goed! De spirituele voordelen gaan naar degene voor wie je loopt. Wat blijft er voor je over als ‘voeten van de pelgrim’? In mijn geval een grote portie rouwverwerking over de dood van Willie. Maar ook het genieten van het lopen, van het landschap en van de ontmoetingen met andere pelgrims.

Na die eerste pelgrimstocht zijn er nog vele gevolgd langs verschillende Spaanse routes. Ik heb steeds voor anderen gelopen. Het geeft me extra motivatie om door te gaan als het tegenzit. Ik kan moeilijk stoppen en naar huis gaan met het excuus dat het zo vreselijk regende. Er wordt wat van me verwacht. Het geeft mijn *camino* meer zin. Een vriendin die inmiddels aan kanker is overleden, was heel blij dat ik voor haar de Camino Portugués liep, ook al was ze net als ik agnost. Het fotoboek van mijn tocht voor haar had ze steeds binnen handbereik. Misschien heeft die *camino* het sterven voor haar iets gemakkelijker gemaakt.

De voorbereiding van een nieuwe *camino* van mij volgt inmiddels een vast patroon:

1) Ik vraag me altijd vooraf af of iemand het prettig zou vinden als ik voor hem of haar naar Santiago zou lopen. Als het gaat om een overleden persoon dan vraag ik dat aan de familie. In de praktijk zijn er (helaas) maar al te veel mensen die in aanmerking komen.

2) Dan schrijf ik in het Spaans een *Petición*, een verzoekschrift, waarin staat voor wie ik loop, wat mijn relatie tot die persoon is, waardoor die persoon niet zelf kan lopen en dat het mijn wens is “dat alle spirituele voordelen die de Kerk toekent aan de looper mogen toevallen aan”

Petición

Dedicué en amor este camino desde el primer paso a la querida amiga de la juventud de mi mujer, a saber:

Volledige naam van degene voor wie ik loop

Nacido el 29 de julio 1957 en Den Haag, Holanda.

Que yo sepa, siempre ha sido posible que los peregrinos caminaren como sustituto por otra persona.

Naam sufre de cancer de mama, tratamiento con quimioterapia, entonces no puede caminar ella misma a pie a Santiago.

Para el caso de que este camino hace algo bueno por **Naam**, marché este camino. Yo apreciaria si usted pudiere añadir a la Compostela mi deseo de que todos los beneficios espirituales que la Iglesia otorga al caminante puedan tocar a **Volledige naam**.

Con mis más sinceras gracias anticipadas,

Arnoud Philip Krever

Dado el 13 - 6 - 2016 La Haya, Holanda



Vanaf de eerste stap is deze *camino* opgedragen aan de lieve jeugdvriendin van mijn vrouw, te weten

(Volledige naam)

Geboren op 29 juli 1957 in Den Haag, Nederland.

Voor zover ik weet is het altijd mogelijk geweest dat pelgrims lopen als plaatsvervanger voor een andere persoon.

(Voornaam) lijdt aan borstkanker, behandeling met chemotherapie, en kan dus niet zelf te voet naar Santiago lopen.

Voor het geval dat deze *camino* iets goeds doet voor (Voornaam) heb ik deze *camino* gelopen.

Ik zou het op prijs stellen als u aan de *compostela* mijn wens zou willen toevoegen dat alle spirituele voordelen die de Kerk toekent aan de looper mogen toevallen aan (Volledige naam).

Bij voorbaat hartelijk dank,

3) Ik maak een afspraak voor een pelgrimszegen bij pastoor Van der Helm van de Jacobuskerk in Den Haag. De *Petición* stuur ik vooraf aan hem op, zodat hij weet voor wie ik loop. Ook als agnost vind ik een pelgrimszegen een waardig en heel passend begin van de pelgrimstocht. De persoon voor wie ik loop is er vaak bij en wordt dan als pelgrim gezegend en ik als 'zijn of haar voeten'. Na de pelgrimszegen volgt er wat papierwerk. Pastoor Van der Helm heeft standaard een *Declaratio Peregrinationis* opgesteld, een in het Latijn gestelde verklaring over mijn zegening en vertrek als pelgrim. Ook staat er in dat ik *vicarie pro* loop en voor wie. Met een stempel van de Kerk is dat een officieel kerkelijk document geworden.

Deze papieren zijn in het pelgrimsbureau in Santiago niet echt nodig. Ze zijn daar goed van vertrouwen. Maar het maakt daar de situatie wel erg duidelijk. Een kerkelijk document uit Den Haag spreek je op het pelgrimsbureau niet tegen. Op verzoek stempelt het pelgrimsbureau deze papieren af.


 SINTJACOBUSPAROCHIE
 DEN HAAG

LECTORI SALUTEM,

DECLARATIO PEREGRINATIONIS

INITIIT PEREGRINATIONEM
 Arnaud Krever

VICARIE PRO
 Volledige naam van degene voor wie ik loop

AD SEPULCRUM SANCTI JACOBI MAIORIS COMPOSTELANUM
 DIE 2 MENSIS JULII ANNO DOMINI 2016,

ET PETIT BENEDICTIONEM AD PEDES SANCTI JACOBI APOSTOLI
 IN ECCLESIA IPSIUS APOSTOLI DEDICATA
 HAGAE COMITIS, DIOECESIS ROTTERODAMENSIS

d.d. 2 juli 2016
 quod testat.


 Ad van der Helm




Lezer gegroet,

Pelgrimsverklaring

Is begonnen met de pelgrimstocht

/ /

Plaatsvervangend voor

/ /

Naar het graf van St. Jacobus de Meerdere van Compostela

Dag 2 (van de) maand juli (in het) jaar van onze Heer 2016

En heeft gevraagd/gekregen de zegen aan de voeten (van het beeld) van St. Jacobus Apostel

In de kerk gewijd aan dezelfde apostel.

Dorp Den Haag, Bisdom Rotterdam

d.d. 2 juli 2016 Waarvan getuige handtekening en stempel

Nadat ik terug ben, krijgt degene voor wie ik gelopen heb (of diens familie) de originelen van alle papieren: *compostela*, pelgrimspas, *Petición* en *Declaratio Peregrinationis*, alle foto's op een DVD en een schelpje uit Santiago van zilver. Per slot is zij of hij de pelgrim en dat mag gezien worden!

Bij het lopen voor een dierbare kun je verdriet verwerken of een ander helpen. Mocht je dit ook willen doen, dan is het goed te weten dat Ad van der Helm mogelijk de enige pastoor is die een in te vullen formulier *Declaratio Peregrinationis* in zijn computer heeft staan. Maak zelf het formulier in *Word*, zet het op een USB-stick en vraag de pastoor van de (Jacobus)kerk van je keuze het op kerkelijk briefpapier af te drukken. Voor het opstellen van een *Petición* kun je wellicht de hulp inroepen van vrijwilligers van het Genootschap of het mij vragen.

Behouden aankomst en 'buen camino'!

E-mail adressen:

Pastoor Ad van der Helm

a.vanderhelm@rkdenhaag.nl

Arnaud Krever

a.p.krever@kpnmail.nl